

Att leda med känsla



Vänersborgs Idrottshistoriska Förening i samarbete med VISIT Trollhättan Vänersborgs Turistbyrå och Ursands Resort hade den 19/9-23 bjudit in Torbjörn Nilsson för ett föredrag om sin fotbollskarriär.

Hit till Ursands Resort hade ett 60-tal intresserade sökt sig och dessa skapade tillsammans med föreläsaren Torbjörn en trivsamt och väldigt trevlig atmosfär. En fin inramning blev det förstås, när vi samtidigt fick vara i Bert Karlssons Hall of Fame. Som rubrik på sitt besök här i Vänersborg hade IFK Göteborgslegendaren valt titeln **Leda med Känsla**. I denna bok, som han till största delen, varit med och tagit fram, delar han med sig av sina erfarenheter både som spelare, ledare och företagare. En del handlar förstås om fotbollen, men framför allt om ledarskap, mål, motivation och processer. Utifrån dessa ger han en inblick i hur man kan jobba för att åstadkomma så bra ledarskap som möjligt.



Det gäller att använda hjärnan som tränare

Torbjörn fick naturligtvis ett hjärtligt välkomnande och ställde sig sedan framför blädderblocket, där han presenterade lite fotbollshistorik. Tanken med hans senaste bok, Leda Med Känsla och hur hans fotbollskarriär, hade utvecklats

Det som kom att handla om Torbjörns karriär inom fotbollen, var ju det, som kom att skapa den bästa dialogen med publiken.

Redan som sjuåring började han spela i Jonsereds ungdomslag, där hans äldre bror Rolf också spelade fast i A-laget. Idolerna då var Ove Kindvall och Johann Cruyff. Som nittonåring kom han till Blåvitt, där han ganska snart fick sitt stora genombrott. Efter några år i Göteborg hamnade han i PSV Eindhoven, men som tyvärr blev en misslyckad säsong på grund av att hans självförtroende sviktade.

Tillbaka i Blåvitt, blev det den välkände tränaren S-G Eriksson, som gjorde att Torbjörn hittade tillbaka och hans framgångsrika år tog fart i början av 1980-talet. Snart blev det spel ute i Europa och ett långt avancemang i UEFA-cupen. Här blev det möten med FC Kaiserslautern och finalvinst mot Hamburger SV. Detta ledde till nytt besök ute i Europa för Torbjörn. Denna gång spel med semifinal motståndaren från 1982. Nu hade hans självförtroende stärkts och det blev två godkända år i Tyskland. 1984 var han tillbaka till Göteborg och IFK, där trivsel och gott kamratskap gav honom trygghet för jättefina prestationer. En välförtjänt utmärkelse blev GULDBOLLEN som Sveriges bästa fotbollsspelare 1982. Sammanfattningsvis en väldigt trivsamt och lyckad tillställning i föreningens olika café-arrangemang.

Vänersborgs Idrottshistoriska Förening tackar medarrangörerna och publiken då alla hjälptes åt för att göra kvällen lyckad.



VIHF:s ordförande Ronnie Ågren, Torbjörn Nilsson och Sparbanksstiftelsen Väst representant Maria Engström Weber

Text Sture Furbo

Foto Ragnar Lindström

